

Van een lekkende plek tot groot onderhoud

Flinke opknopbeurt voor Kruiskerk Burgum

BURGUM - Het begon met een lekje in de vloerverwarming dat in het voorjaar werd ontdekt. Het groeide uit tot groot onderhoud tijdens de zomermaanden. De Kruiskerk in Burgum staat in de steigers en een strakke planning moet er voor zorgen dat hij eind september weer gereed is voor gebruik.

Tekst Thea van der Schaaf

Foto's Klaas Rozema

"We hadden er voor kunnen kiezen alleen de lekkende plek aan te pakken, maar dan kun je er vanuit gaan dat je over een niet al te lange tijd een andere plek aan moet pakken", aldus Arie Poortinga, woordvoerder tijdens het project. "De vloerverwarming, daterend uit 1955 toen de laatste grote restauratie plaatsvond, ligt door de hele kerk en bij het blootleggen van het lekkende deel werd duidelijk dat het aan vervanging toe is."

Estrikken vloer

Het systeem van stalen buizen wordt vervangen door kunststof, meteen wordt ook de elektrische installatie door de vloer gelegd. "In de afgelopen jaren zijn er heel wat kabels door de kerk gehangen. Die verdwijnen nu prachtig in de muren en de vloer." Na het werk van de installateur komen de bouwvakkers terug om de duizenden estrikken tegels die in alle zorgvuldigheid werden weggehaald en opgeslagen, weer terug te leggen. "Natuurlijk is er hier en daar een gesneuveld, maar ze zijn gelukkig nog gewoon te krijgen." Als de vloer weer ligt wordt de kerk van binnen gesausd. Poortinga wijst een proefstukje van de witte saus boven in de kerk aan.

Geen restauratie

De planning is strak, natuurlijk omdat er begin dit jaar nog geen vermoeden was van wat er nu uitgevoerd wordt. "We waren wel bezig met een aanvraag voor restauratie van de plafondschilderingen, maar dat werd afgewezen omdat die nog in goede staat zouden verkeren volgens deskundigen." Daarom zijn de schilderingen netjes ingepakt en afgeschermd van het nodige stof dat het grote onderhoudsgeweld met zich meebrengt, evenals de preekstoel, het orgel en de kerkbanken die buiten schot blijven. Wel wordt het gedeelte onder het orgel, waar de koorbanken stonden, aangepakt; wat er met deze ruimte gaat gebeuren is nog niet duidelijk.

De Kruiskerk dateert uit ongeveer 1100, hij is toen gebouwd op de fundamenten van het eerdere klooster. Sindsdien hebben vele restauraties en opknopbeurten de revue gepasseerd, de kerk heeft zelfs eens op instorten gestaan. "Maar hij staat er nog, in al zijn glorie, en na dit groot onderhoud gaat hij zeker weer een flinke tijd mee."

Kerk open

Diensten worden tijdens de onderhoudsperiode gehouden in De Ikker. Maar de kerk is tijdens de werkzaamheden gewoon toegankelijk voor iedereen die nieuwsgierig is en graag een kijkje wil nemen. "En vanaf 29 september hopen we natuurlijk weer op volle kerkbanken in een prachtig opgeknapt Kruiskerk."

Foto midden onder: het orgel is goed ingepakt. Op het plafond is een verfproef aangebracht, te zien als een wit vierkant.



Rechts: het lek in de vloerverwarming waardoor een grote onderhoudsbeurt van de Kruiskerk noodzakelijk werd. De foto boven laat de pilaren zien waarvan het stucwerk was aangetast door het lek.



Zorgvuldig zijn de estrikken van de vloer verwijderd. (Foto hierboven) Opgestapeld liggen ze te wachten tot ze weer teruggelegd kunnen worden. (Foto rechts). Dat gebeurt na de bouwvak. In de bouwvak, op dit moment, leggen bouwvakkers de vloerverwarming aan. Dat doen ze op de blootgelegde vloer. De nieuwe vloer wordt dan ook iets hoger dan de oude vloer.

Op de foto onder is te zien hoe ook de tegels uit het koor gehaald worden. Elke tegel wordt zorgvuldig genummerd, zodat ze straks weer op identieke wijze herplaatst kunnen worden.

